

Måske skulle man plante et træ i dag?

For et træ er der håb, sådan står der i Jobs bog! Job 14,7 For selvom et træ bliver fældet, ja, så bliver det ved med at skyde. Sådan var det i hvert fald indtil man begyndte at rodfræse sine rødder. Men uanset hvad giver træer os håb, for hvorfor plante et træ i dag, hvis der ikke var håb om, at der også kommer en dag i morgen.

Kirkereformatoren Martin Luther er tillagt ordene: ”Hvis jeg vidste at jorden skulle gå under i morgen, så ville jeg plante et træ i dag”. Jeg tror ikke, at jorden går under i morgen, men måske planter jeg et nyt træ i haven en af dagene, for jeg tror, at vi skal give hinanden håb! Heldigvis ser vi mange, der hjælper, og gør noget for hinanden, samtidig er vi også blevet rystet i den verden, der er vores.

Frygten er flyttet ind. Hvor vi frygter, har vi brug for håb. Det er livsvigtigt med et håb, der rækker ind i dagene, der kommer. Vi hører så meget om, at lige nu er vi i en venteposition, hvor vi med rædsel kan høre nyhederne fra udlandet. Men håbet er der, ja, håbet er her! Og træet er håbets og livets symbol, der rækker ind i fremtiden til de dage, der skal komme.

Vi ved ikke, om verden bliver anderledes efter den krise, vi er i nu, men vi lærer en masse om os selv, og ikke mindst om hvad vi mangler. Afsavn er blevet noget helt andet, dem der var os så nær, er blevet os fjerne. Når vi mødes, er det flygtigt, og vi taler besværet samme, for hvordan skal vi stå. Det er unaturligt ikke at give hånd, det er svært ikke at kunne give hinanden et knus. Trøste den sørgende, besøge den syge.

Lige nu tror jeg, vi finder ud af, hvad der er det vigtigste for os i livet, vi får nye dimensioner, og der rækkes os et nyt håb! Ud af det der skræmmer og smerter – ja, ud af det, der ser så livløst ud, som et træ der er hugget om, der kommer der nye og friske skud. Ja, som i skabelsen af et træ. Som det træ der er altafgørende i kristendommen og kristentroen! Hvor alt håb aldrig er ude, men hvor vi fik et håb fra Gud. Fordi Jesus blev korsfæstet på et træ for vores skyld! Et livets træ, der gør at intet kan skille os fra Gud! Hverken skyld eller svigt, hverken bekymringer eller afmagt. For på livets træ vinder livet! Livet opstår, hvor vi ikke skulle vente det.

Så lad os se på det håbets træ Gud har plantet hos os til brug i alle livets dage, og lad os selv med det, plante håb for den fremtid, der er vores.

Så beder vi:

Giv os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit Ord
i dig her til jord.